

BIDDEND LUISTEREN door kerkelijk werker Martijn van Breden en ds. Geralda Rohaan-van de Kamp.



Bidden: Voor de een is het dagelijkse kost, de ander doet af een toe een schietgebedje. De een bidt graag in de stilte, de ander met muziek.

Voor de een is het prettig om samen met anderen hardop te bidden, voor de ander is dat heel spannend.

Een ding is wél duidelijk. Bidden kun je leren. Het waren Jezus leerlingen die Hem vroegen of Hij hen kon leren bidden. En zo leerde Jezus hen het Onze Vader. Jezus zelf bad ook veel. Dan trok Hij zich terug op een berg in de stilte en was Hij in gesprek met de Vader. Als mensen Hem vragen waarom Hij de dingen doet zoals Hij ze doet zegt Hij: 'Ik doe alleen die dingen die ik mijn Vader heb zien doen.' Zo'n nauwe band heeft Hij met God dat Hij hem verstaat. Hij hoort wat God tot Hem spreekt. Dat is niet alleen voor Jezus zo, alle gelovigen in Hem mogen in een open communicatie met God leven. Dat betekent dat we tot God mogen spreken, maar ook mogen luisteren wat Hij tot ons zegt.

In drie avonden gaan we met elkaar leren om luisterend te bidden. Dat doen we niet alleen maar door hierover te leren vanuit de Bijbel, maar we leren vooral ook door het te oefenen. Daar nemen we dan ook de tijd voor. Vind je dat spannend? Laat dat je niet tegenhouden om toch te komen. Want het mooie is, je kunt het niet verkeerd doen...

Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan bij Zin In. Weet je welkom! Het zal een ontdekkingstocht worden die we samen aangaan!

(Di) 27 feb, 12 mrt en 9 apr; 20:00; de Schakel.